



*Helpen was je leven. Voor iedereen stond je klaar.
Dank voor alles wat je hebt gegeven.
Dank voor wat wij betekenden voor elkaar.*



Mevrouw

Christiane Botteldoorn

weduwe van de heer Octaaf Vandevyvere

geboren te Elst op 25 september 1934 en overleden in het WZC Sint-Franciscus te Opbrakel op 31 mei 2021, gesterkt door het gebed van de Heilige kerk

We nemen afscheid van Christiane in de kerk Sint-Ursmarus van Zegelsem in intieme kring op zaterdag 5 juni 2021, gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats aldaar.

U kan online condoleren via www.uitvaartverzorginggeert.be

Rouwadres: Uitvaartverzorging Geert Serpentestraat 1 - 9660 Brakel, t.a.v. familie Botteldoorn

Zij blijft verder leven in de herinnering van

Hugo en Mady Coolens - Vandevyvere

Ilya en Ramón

Erik en Maja Vandevyvere - De Temmerman

Cynthia & Rob, Jana & Jasper, Marlies en Daan

Geert Vandevyvere

Koen en An Vandevyvere - De Coninck

Brent en Fran

haar kinderen en kleinkinderen

Haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

De families Botteldoorn - Van Den Haesevelde en Vandevyvere - Marga.

Met dank aan haar huisarts, het verplegend en verzorgend personeel van het WZC Sint-Franciscus te Opbrakel.

Liefste mama

Meme wou dat je Frans ging leren in de Walen. Na je twaalfde ging je op internaat bij de nonnekes. Als kind droomde je er al van onderwijzeres te worden. Je was een goede leerlinge maar in die tijd was verder studeren geen evidentie. Na schooltijd verdiende je de kost als au pair bij de kloosterzusters en zo kon je naar de normaalschool gaan om je droom waar te maken. Met je Franstalig diploma moest je eerst examen Nederlands afleggen om in Vlaanderen les te mogen geven.

We trokken samen te voet naar school in Zegelsem, op 100 meter van ons huis, waar je les gaf en directrice werd. Papa werkte zoveel mogelijk mee in het huishouden en stond steeds 100% achter jou. Jullie bestaansreden waren wij, de kinderen, Mady, Erik, Geert en Koen. Jullie geluk werd nog groter met de komst van kleinkinderen. We zijn jullie beiden dankbaar voor zoveel liefde.

Bij ons thuis was er altijd een gezellige drukte. Toen papa er niet meer was, ging je meermaals op vakantie naar zee met Koen en je petekind Brentje. Franneke noemde je ook steeds meter. In de week ging je graag Daan en Marlies afhalen na school. We vierden samen onze verjaardagen en gingen regelmatig op restaurant. Jij trakteerde en er moest steeds een speeltuin aan zijn voor de kinderen.

Op een zondagavond trokken we met Cynthia en Jana naar Gent, om overgordijnen te hangen in Jana's nieuwe studentenkamer. Je trachtte ernaar dat Ilya zijn rijbewijs haalde. En ja, je zat zo graag bij hem in de auto. Je was er fier op dat hij aan "het conversatorium" ging studeren. Ramónneke vond je altijd zo gedienschtig toen je op woensdagmiddag bij ons kwam eten. Hij speelde voor jou "My way" op de piano, waarna je bij tante Hilda op bezoek ging. Toen Cynthia haar rechtendiploma haalde, kwam ze haar toga showen aan je raam.

Van tante Godelieve kreeg je minstens tweemaal telefoon per dag. Je laatste jaren thuis kwam Fanny trouw tweemaal per dag aan huis. Ook 's nachts stond zij voor jou paraat. Daarna verhuisde je naar het Sint-Franciscustehuis in Oubrakerel waar je goed omringd was. Gustaaf was je troost en toeverlaat. Kristel was je "madam". Daantje wist dat hij je gelukkig kon maken door tijdens corona aan je raam te komen spelen. Marlies maakte er vaak haar huiswerk na de muziekschool. Net alsof we bij je thuis zaten in de woonkamer. Geert kwam regelmatig kusjes gooien aan het raam met zijn begeleiders van "De Bolster".

Wat een mooie tijd, mama. Jij was een coach voor ons. Je haalde de sterke punten in ons naar boven en gaf ons vertrouwen en verantwoordelijkheid. Tegenwoordig bestaan daar cursussen voor, maar jij voedde ons zo op, vanuit je buikgevoel. We mochten van jou studeren wat we graag wilden, zo hoog mogelijk. Opgeven of iets niet kunnen stond niet in je woordenboek. Wees gerust mama, we zetten jouw missie verder als een hecht team zoals je het ons hebt geleerd. Je blijft onze coach van daarboven.