

TENTOONSTELLINGEN

DE GESCHIEDENIS VAN DE NIEUWJAARSBRIEF in 't Buurthuis.

Het is een rijke traditie in Vlaanderen: op 1 januari wensen kinderen en kleinkinderen hun ouders, peter en meter een zalig en gelukkig nieuwjaar door middel van een zelfgeschreven (soms kalligrafische kunstwerkjes met pen en inkt) nieuwjaarsbrief – je moet toch wat moeite doen om iets te krijgen - die ze dan voorlezen. Het schrijven van nieuwjaarsbrieven is een bijna uitsluitend Vlaamse aangelegenheid. Nergens in de omringende landen kom je ze tegen.

Nelly Haelterman uit Outer-Ninove vond op zolder de nieuwjaarsbrieven van haar kinderen, zo werd de eerste stap gezet om een collectie te beginnen.

Nelly heeft op dit ogenblik meer dan 5.000 exemplaren in haar bezit. De oudste dateren van 1838 en ze heeft ook een kopie van een brief uit 1746. Sommige bevatten onuitsprekbare zinnen, zeer luxueus met uitklapbare engeltjes en uiterlijke tekenen van een grote geloofscultuur; ook naar de inhoud toe komen respect voor de ouders en het geloof op de voorgrond. De collectie groeit nog dagelijks. **Kom en overtuig jezelf!!** Wie exemplaren wil schenken aan een gedreven verzamelaarster kan contact opnemen op 054 33 89 25 of www.nieuwjaarsbrieven.be.

TORCK TRAPAUTO'S

De stad Deinze was in de vorige eeuw hét centrum van een welvarende speelgoed- en kindervagenindustrie. In 1887 werd er het eerste fabricage-atelier voor kindervagens opgericht. Hiermee konden ze heel snel wedijveren met de vermaarde engelse kindervagens. In 1927 ontstond de N.V. "LES USINES TORCK". Niet langer kindervagens maar ook kinderspeelgoed werd hét product van de firma Torck. O.a. met hun trapauto's hebben zij destijds tot ver buiten onze landsgrenzen succes gekend. En nog want... een gigantisch deel van dit nostalgisch verleden is opnieuw bijeen gespaard door een Deins echtpaar, **Peter en Katrien Van Veirdegem-Lingier**. Jarenlang zoekwerk, een niet te stoppen enthousiasme en een ongekend doorzettingsvermogen hebben er toe geleid dat zij nu – op 1 model na – de gehele naoorlogse productielijn ooit door Torck gemaakt terug bij elkaar hebben!!!

Een deel van de Torck trapauto's zal tentoongesteld worden op de Kasseifeesten. Het wordt een gevarieerd overzicht van verschillende modellen, kleuren en jaargangen. Erfgoed van onze provincie, dat heel even naar buiten gebracht wordt. Het publiek kan er gedurende die 2 dagen van meegenieten en nostalgie en sfeer opsnuiven. **Unieke gelegenheid!!!**

Voor een voorsmaakje van deze tentoonstelling surf naar www.torck-trapauto.com.

Jan Braekevelt uit Zwevegem toont zijn volledige verzameling **ZELFGEMAAKTE KOETSEN** aan het grote publiek. Het gaat hier om modelbouw op schaal 1/10. Van bestaande koetsen – oude en nieuwe – maakt hij een schaalmodel van alle details voorzien. Wij stonden erbij en keken ernaar... wat een ongelooflijk groot geduld moet je hiervoor hebben??

Tentoonstelling van **MANDALA'S**. Dit zijn tekeningen en schilderijen gebaseerd op de cirkel in verschillende technieken zoals: kleurpotloden, krijt en aquarelverf van **Ann De Froy**. Het Sanskriet woord Mandala betekent; "Heilige cirkel of magische kring".

ZANG –DANS

KIN' MALEBO - ARTIEST IN DE KIJKER 2006

De groep onder leiding van Bovic bestaat uit professionele dansers en muzikanten. Zij spelen traditionele muziek uit de belangrijkste regio's van Congo, aangevuld met eigen composities. Een bonte mengeling van Afrikaanse ritmes.

De djembé, de balafoon, conga's en doudoum zijn hun instrumenten. Bovendien kleden zij zich op traditionele wijze wat het spektakel des te meer kleur geeft. De groep staat garant voor een warm en sfeervol optreden, want reeds bij de eerste klanken voel je de kracht van Afrikaanse muziek en wens je niet anders dan... mee te dansen.

MISSING LINKS – '90's till now

Ze komen uit de Vlaamse Ardennen, en spelen zowel de stevige als de zachtere "jaren '90 tot nu"-rocksongs, die je dagelijks hoort op Studio Brussel, Q-Music, 4FM,....

Bovendien voelen ze zich naar eigen zeggen, het best op fuiven, motortreffens, festivals en kroegentochten. Dus moesten ze vroeg of laat ook eens op de Kasseifeesten in Zegelsem opdruken. Geen mens die er aan twijfelt dat ze ook hier het vuur aan de lont zullen steken en de keet in lichterlaaie zullen zetten. "Born to be wild..." Met 6 man sterk en een ellenlange playlist zullen ze de zondagnamiddag volrocken.

't **DANSKLIKSKE** zijn linedancers o.l.v. Jozef Tack, zelf reeds meer dan 10 jaar bezig met Country Line Dance. Ritmisch bewegen op tijdloze en hedendaagse muziek voor leden tussen de 10-70 jaar. Door het stijgend succes zijn de lessenreeksen ook uitgebreid en nu te vinden in Brakel, Lierde, Deftinge en Geraardsbergen. Op zondag geven de leden van de verschillende groepen ons een demonstratie ten beste en wat nog leuker is... meedoen mag ook.

Zegelsem is gemakkelijk te bereiken via de N8 Brakel – Oudenaarde

VOOR INFO:

- De Lange Patrick, voorzitter organisatiecomité
Tel. 055 45 66 81 – E-mail: Acc.Pdl@skynet.be
- De Prijck Mieke, ondervoorzitter organisatiecomité
Tel./Fax: 055 42 40 00 - E-mail: mieke.deprijk@skynet.be
- <http://www.Zegelsem.be>

MET BIJZONDERE DANK AAN:

- de leden en medewerkers van de vzw «Comité Kasseifeesten Zegelsem»
- Robert Gabriëls (ontwerp tekeningen)
- VVV en Toerisme Brakel vzw
- Zakenkantoor De Meuleneire NV - Horebeke
- BVBA Bourdeaud' hui – St.-Maria-Oudenhove
- Gemeentebestuur en politie van Brakel
- Het Rode Kruis-Vlaanderen

BRAKEL ZEGELSEM

KASSEIDORP



16 - 17
SEPTEMBER 2006



www.zegelsem.be

Een greep uit de Kassei-encyclopedie HET BEROEP "KASSEILEGGER"

Het vak van **kasseilegger** is in België nog steeds niet aan te leren. In Nederland bestaat wel een opleiding tot stratenmaker. In België wordt de stiel nog steeds van vader op zoon doorgegeven. Bovendien overspoelen buitenlandse kasseileggers – Portugezen, Polen en Italianen – België. Wist je trouwens dat een steengoeie kasseilegger met een dikkere pree naar huis gaat dan een burgerlijk ingenieur? Hoe smaller de voegen, hoe beter de kasseien zijn gelegd. Een vierkante meter kassei weegt ongeveer 300 kilo. Als iemand 100 vierkante meter wil leggen, heeft hij dus 30 ton kasseien nodig. Een goeie kasseilegger zal aan het einde tien kasseien over hebben, een slechte vijfhonderd... omdat hij met veel te wijde voegen heeft gewerkt.

Zegelsem - Waar mens en natuur één worden 5^e KASSEIDORPTOCHT - 1^e LUSTRUM

Wie het natuurschoon in Zegelsem wil bewonderen, moet beslist deelnemen aan de 5^e Kasseidorptocht op zaterdag 16 september. Zegelsem dat met zijn één miljoen kasseien, het "Kasseidorp" wordt genoemd, is een groene parel op de aardbol. Zo denken we vooral aan het natuurreservaat 't Burreken, de vele landelijke verharde en onverharde wegen, de beekjes, de unieke hoefes, de mooie vergezichten, de Perlinckmolen, de idyllische plekjes...

De voorbije vier jaren passeerden nagenoeg 3.000 wandelaars de inschrijvingstafel. De wandelaars kunnen kiezen tussen 7, 15 of 22 km. Er is voorzien in verzorgde rustposten. De 7 km is volledig toegankelijk voor gebruikers van rol- en kinderwagens. De Kasseidorptocht is prima geschikt voor geoefende en minder-geoefende wandelaars. Deze wandeltocht is een organisatie die erkend is door Aktivia. De praktische informatie voor deze wandelhappening vindt U op het luik programma.

ANIMATIE

MEESPEELTHEATER JEUK

JEUK is in de eerste plaats theater voor 6-12 jarigen. Swingende, bruisende meespeelstukken met punch... die alle kinderen in vuur en vlam zetten, niemand zal zich vervelen want de JAN PLADIJSSHOW is voorzien van de gekste opdrachten voor het jonge publiek. Jan wordt onprofessioneel bijgestaan door DJ Johnny en danseres Sabrina Oezbekistan (uit de VTM-serie "De Matroesjka's"). Wanneer hij ook nog voorleest uit zijn eigen moppenboek is iedereen gewaar-schuwd!!!

CIRCO DAPARRO is een komediantengezelschap dat het verhaal brengt van rondreizende kunstenaars en grappenmakers uit lang vervlogen tijden. Zij trokken van dorp tot dorp, spannen hun zeil tussen hun woonkarren en brachten hun voorstelling. «Escampa» of «Schampavie» heet hun laatste productie. Patrice en Davo genoten hun opleiding te Gent aan de Circusakademie van Roger Novaro. Later schoolden ze zich bij te Budapest bij het Csaszar-trio (top-jongleurs en schleuderbrett) en ontvingen les van Gibudalin voormalige artiesten van het circus van Moskou. Gilbert begon zijn carrière op de kermis als levende marionette voor een barak en groeide door tot mimespeler en spreekstalmeester in verschillende Belgische circussen. Vanaf 2003 maakt hij deel uit van Circo Daparro en is niet meer weg te denken uit hun voorstelling.

8^e Kasseifeesten te Brakel-Zegelsem

P r o g r a m m a

● ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2006

5^e Kasseidorptocht

Wandeltochten van 7-15-22 km

Vertrek en aankomst:

Basisschool Het Groene Lilare,
Teirlinckstraat 22, Zegelsem

Inschrijfgeld: € 1,50 – federatieleden € 1,10

Inschrijvingen: 7-15 km: 07.30-15.00 uur

22 km: 07.30-14.00 uur

Muzikale omlijsting met "Eénmanskorkest Lieven"

Springkasteel voor de kleinsten

Diverse exposities

In de kerk: Torck trapauto's – Mandala's
Modelbouw koetsen

In 't Buurthuis: De geschiedenis van de
nieuwjaarsbrief.

● ZONDAG 17 SEPTEMBER 2006

Van 10u tot 18u:

- Rommel-, brocante- en antiekmarkt

voor info: Josette Moeyaert

tel. 055 45 52 51 (na 18u)

gsm 0485 13 69 21 (na 18u)

e-mail: nathalievdkerkhove@hotmail.com

- Unieke tentoonstelling in 't Buurthuis rond de geschiedenis van de nieuwjaarsbrief

- Diverse tentoonstellingen in de kerk:

Torck trapauto's – Mandala's

Modelbouw koetsen



Gratis
inkom

Vanaf 13u:

- Meespeeltheater "Jeuk"
- Linedancing met "t Dansklikske"
- Afrikaanse dans en muziek met "Kin'Malebo"

Artiest in de kijker:
Kin'Malebo

- Doorlopend barbecue
- Kinderanimatie
- Circusacts met "Circo Daparro"
- Diverse kunstenaars
- Kermisattracties
- ATTRACTIE: Stick Up
- Optreden "Missing Links"

Om 18u30:

8^e GOUDEN KASSEISTEENWORP

(hoofdprijs: 125,00 € cash)

De namen van de werpers van de 8^e gouden kassei-steenworp worden, bij wijze van verrassing, niet bekendgemaakt.

Vanaf 19u:

Afsluiting der feesten met "Bal Populaire" in de tent op de speelplaats van de basisschool met éénmanskorkest Lieven. Leute en ambiance is hier verzekerd.



ZAKENKANTOOR
DE MEULENEIRE
N.V.